

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ★ ΑΝΑΙΡΕΣΕΙΣ

3-4-5 ΙΟΥΝΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ | ΑΘΗΝΑ



ΔΕ ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ Η ΧΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΑ

ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ! ΝΕΟΙ ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ!

ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΧΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΑ! ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ, ΝΕΟΙ ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ!

Νέοι και νέες, μαθητές, φοιτητές, εργαζόμενοι και άνεργοι,

Τα τελευταία χρόνια έχουμε ζήσει για τα καλά τι σημαίνει καπιταλιστική κρίση. Δεν υπάρχει πια κανένας που να μην καταλαβαίνει ότι αυτός ο κόσμος της φτώχειας, της ανεργίας, των πολέμων, των εκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων και ξεριζωμένων δε μας χωράει πια.

Έξι χρόνια τώρα, μας θέλουν να παρακαλάμε να δουλέψουμε κάπου με μισθούς πείνας, χωρίς εργασιακά δικαιώματα και με τη συνεχή απειλή της απόλυσης. Την ξέρουμε αυτή τη ζωή, όταν ταλαιπωριόμαστε ώρες ατελείωτες στις συνεχόμενες εξετάσεις, όταν καταδικαζόμαστε στην αμάθεια και την παραπαιδεία, όταν τρέχουμε στις ουρές του ΟΑΕΔ ή σε εναλλασσόμενες επισφαλείς δουλειές. Όταν βλέπουμε να κατεδαφίζονται τα ασφαλιστικά δικαιώματά μας, να υποθηκεύεται εσαεί το μέλλον μας μέσα από το σφαγιαστικό «κόφτη» των λαϊκών δικαιωμάτων, όταν παραδίδονται τα «κόκκινα» και «πράσινα» δάνεια στους τοκογλύφους, όταν με fast track διαδικασίες ιδιωτικοποιείται ο δημόσιος και φυσικός πλούτος.

Όμως εμείς δε θέλουμε να σου υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά όλα όσα γνωρίζεις από την καθημερινή σου ζωή. Ούτε βέβαια έχει αξία απλά να περιγράφουμε την πραγματικότητα ή να αναμένουμε από την γωνιά μας για τα χειρότερα που έπονται. Η βαρβαρότητα που βιώνουμε, δεν πρέπει να μας απογοητεύει, αλλά αντίθετα να μας πεισμώνει ακόμα παραπάνω για να αναμετρηθούμε μαζί της, να ψηλαφίσουμε τα αίτια της και να συμβάλουμε στις αναγκαίες απαντήσεις στο σήμερα.

Δεν θέλουμε να γίνουμε η γενιά της γάγγραινας της ανεργίας, των πτυχίων που αχρηστεύονται, των ατομικών λύσεων ή των αδιεξόδων της μετανάστευσης. Ούτε μία γενιά που μόνο ως μακρινή

και θολή ανάμνηση θα διηγείται ιστορίες για σταθερή απασχόληση, κοινωνικές παροχές, ασφάλιση και σύνταξη.

Με την πίστη πως αυτός ο κόσμος μπορεί και πρέπει να αλλάξει, τα θέλουμε τώρα όλα και τα θέλουμε τώρα!

να σκορπίσουμε τα συντρίμια του παλιού κόσμου...

Συνοδοιπόρε αγωνιστή/στρια,

Δε θα σου υποσχεθούμε εύκολους δρόμους, απλές κοινοβουλευτικές λύσεις, ήρεμες κοινωνικές αναμετρήσεις. Κατάλαβες κι εσύ, πως δεν αρκούν οι κυβερνητικές εναλλαγές. Ζήσαμε από πρώτο χέρι το παζάρι της ελπίδας, που θα τα άλλαζε όλα χωρίς να αλλάξει τίποτα. Είδαμε το βροντερό «Όχι» του λαού και της νεολαίας πώς μετατράπηκε σε ατιμωτικό «Ναι». Φάνηκε και αποδείχτηκε περίτρανα ότι η λογική της διαχείρισης και οι εύκολες λύσεις «ρεαλιστικής προσαρμογής» της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, σήμαναν την πλήρη υποταγή στους ισχυρούς της Ε.Ε., του Ευρώ και του μεγάλου κεφαλαίου, τη συνέχιση των σκληρών μνημονιακών νόμων και των αντιδραστικών μεταρρυθμίσεων.

Αν δεν πάρει την κατάσταση στα χέρια του ο εργαζόμενος κόσμος και η νεολαία, και αν δεν χτίσουμε όλοι μαζί την Αριστερά που θα πηγαίνει τους αγώνες μέχρι τέλους, τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει. **Για αυτό, και σε καλούμε να συμπορευτούμε σε αυτό τον αγώνα, της σύγκρουσης μέχρι τέλους!**

Μπροστά στις μεγάλες προκλήσεις και τις δύσκολες μάχες για τα δικαιώματα και τις ανάγκες μας, πρέπει από κοινού να συμβάλουμε σε μια ελπιδοφόρα αντεπίθεση

των αγώνων για την απόκρουση και ανατροπή της πολιτικής κυβέρνησης, ΕΕ, κεφαλαίου. Υπήρξαν εξάλλου πολλές στιγμές τα τελευταία χρόνια που ο κόσμος της εργασίας και η νεολαία έδειξαν ότι δεν υποτάσσονται. Οι αγώνες μας δεν είναι καταδικασμένοι να χάνουν, όπως πασχίζουν να μας πείσουν τα κόμματα του κεφαλαίου, τα παπαγαλάκια των ΜΜΕ, ο νέο-μνημονιακός ΣΥΡΙΖΑ και οι γραφειοκράτες της «YES- ΕΕ».

Απέναντι στη δεσπόζουσα λογική του «Δεν υπάρχει εναλλακτική» (ΤΙΝΑ) των αστικών επιτελείων, καλούμαστε να επαναφέρουμε στο προσκήνιο την αναγκαιότητα ενός πολιτικού εργατικού λαϊκού κινήματος ανατροπής και μιας Αριστεράς αποφασισμένης και ικανής να οδηγήσει στη σύγκρουση με το καθεστώς της ευρωμνημονιακής καπιταλιστικής βαρβαρότητας μέχρι τη νίκη...

Για να υπάρξει άλλος δρόμος!

Για την έξοδο από τη φυλακή της ΕΕ και του Ευρώ, για την επιβολή κατακτήσεων των εργαζομένων και του λαού σε βάρος του κεφαλαίου, για τη συνολική αντικαπιταλιστική ανατροπή της επιδρομής και των αστικών αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων. Χωρίς χρέος και μνημόνια. Με τις επιχειρήσεις ζωτικής σημασίας στις μεταφορές, σε αγαθά όπως το νερό, ο ηλεκτρισμός και η επικοινωνία, αντί να ιδιωτικοποιούνται, να περνούν στο δημόσιο έλεγχο. Με τις Τράπεζες εθνικοποιημένες, χωρίς καμία αποζημίωση στους ιδιοκτήτες τους. Με τη φορολογία να αυξάνει για το κεφάλαιο και όχι για το λαό. Με αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις για όλες και όλους, ντόπιους, πρόσφυγες και μετανάστες. Με απαγόρευση των απολύσεων.

Μπορούμε να ζήσουμε διαφορετικά!

Να δουλεύουμε λιγότερες ώρες και λιγότερα χρόνια ως τη σύνταξη, για να δουλεύουμε όλοι. Να απαλλοτριώσουμε τα εκατοντάδες κλειστά εργοστάσια και να τα λειτουργούν και ελέγχουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι προς όφελος της κοινωνικής πλειοψηφίας. Μπορούμε να βαδίσουμε μπροστά, προτάσσοντας τις ανάγκες της πλειοψηφίας: δωρεάν παιδεία, ποιοτικό σύστημα υγείας και ασφάλισης, κοινωνική πρόνοια, πολιτισμό, προστασία του φυσικού πλούτου. Προτάσσοντας την ταξική αγωνιστική αλληλεγγύη μας στους πρόσφυγες, βάζοντας φραγμό σε ξενοφοβικές και ρατσιστικές αντιλήψεις. Αλλά για να γίνουν όλα αυτά, για να ζήσουμε μια καλύτερη ζωή σύμφωνα με τις σύγχρονες δυνατότητες πρέπει να χάσει πλούτο, εξουσία και δύναμη το κεφάλαιο, οι κυβερνήσεις του, οι εγκώριοι και διεθνείς μηχανισμοί του.

Ως νεολαία Κομμουνιστική Απελευθέρωση και ως NAP για την κομμουνιστική απελευθέρωση επιθυμούμε να συμβάλουμε με όλες μας τις δυνάμεις σε μια τέτοια κατεύθυνση.

Θα το κάνουμε σε όλες τις μάχες που έχουμε μπροστά μας, για να ανατραπεί η επίθεση, να ανοίξει ο δρόμος για την ανατροπή του καπιταλιστικού εκμεταλλευτικού συστήματος, για την επανάσταση με στόχο μια άλλη κοινωνία της χειραφετημένης εργασίας και της ισότητας, όπου ο πλούτος θα ανήκει σ' αυτούς που τον παράγουν και οι κοινωνικές ανάγκες θα βρίσκονται στο προσκήνιο.

Για τον κομμουνισμό της εποχής μας και όχι τις καρικατούρες του «υπαρκτού σοσιαλισμού» που εξευτέλισαν την πιο μεγάλη ιδέα που δημιούργησε ο ανθρωπίνος πολιτισμός και που υπάρχουν ακόμα κάποιοι που τον «οραματίζονται». Γιατί ο κομμουνισμός είναι η κοινωνία της ελευθερίας, της δημιουργίας και της ισότητας, της πιο ουσιαστικής δημοκρατίας. Για μια άλλη αριστερά επαναστατική και αντικαπιταλιστική, που δε θα υποτάσσεται, δε θα αναζητεί εύκολες κοινοβουλευτικές λύσεις, δε θα αρνείται να συγκρουστεί τώρα με τη κυρίαρχη πολιτική. Στην οικοδόμηση μιας τέτοιας αριστεράς, αντίστοιχης των απαιτήσεων των καιρών, προσπαθούμε να συνεισφέρουμε μαζί με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Έτσι, βλέπουμε ως νεολαία Κομμουνιστική Απελευθέρωση τις προκλήσεις της σημερινής εποχής, επιδιώκοντας να στρατεύσουμε μαχητικά τη νεολαία του σήμερα, αλλά και επιχειρώντας να αποτελέσουμε φορέα μιας ριζικά διαφορετικής στάσης ζωής, μέσα από την άρνηση των προτύπων και των κριτηρίων που προτάσσει και επιβάλλει ο σύγχρονος κανιβαλικός καπιταλισμός. Φιλοδοξώντας παράλληλα να συμβάλουμε σε μια βαθιά θεωρητική τομή και άνθιση των επαναστατικών ιδεών σε όλες τις πλευρές των κοινωνικών σχέσεων, πρωτοστατώντας στους αγώνες, σε όλα τα μέτωπα και στην κοινωνία συνολικά.

Στην υπόθεση αυτή, σε καλούμε μαζί μας!

για να μη μοιραστούμε την ήττα, αλλά τον αγώνα, τη νέα ελπίδα και τη νίκη της αντικαπιταλιστικής ανατροπής!

**νεολαία Κομμουνιστική Απελευθέρωση - νΚΑ
Νέο Αριστερό Ρεύμα – NAP για την
κομμουνιστική απελευθέρωση**

www.nka.gr/ / www.narnet.gr/ / www.anaireseis.gr/

