



ΔΕ ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ Η ΧΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΑ

ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ! ΝΕΟΙ ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ!

## ΑΝΑΙΡΕΣΕΙΣ: Ραντεβού με τον Ανατρεπτικό Πολιτισμό!

.....Φεστιβάλ... Περιοδικό... *Camping*... Λέσχη Θεωρίας και Πολιτισμού.....

Σε μία εποχή όπου η βαρβαρότητα του καπιταλισμού βιώνεται με την πιο ανήλεη επίθεση σε βάρος της νεολαίας και του κόσμου της εργασίας, όπου τα ποσοστά της φτώχειας και της ανεργίας αυξάνονται ραγδαία, οι όποιες δημοκρατικές ελευθερίες γίνονται παρελθόν και ο νέος εργασιακός μεσαίωνας γίνεται καθεστώς, η ανατροπή του σημερινού σκηνικού γίνεται όρος για την κοινωνική επιβίωση. Η αναγκαιότητα της αντικαπιταλιστικής ανατροπής έρχεται δε να συνδεθεί με το καθήκον για την οικοδόμηση ενός νέου κόσμου, για τη συγκρότηση μίας άλλης κοινωνίας, απαλλαγμένη από την εκμετάλλευση. Στόχος του εγχειρήματος των Αναιρέσεων είναι η συμβολή σε αυτήν την κατεύθυνση, μέσα από το συλλογικό βίωμα και την έμπρακτη συνδιοργάνωση πολιτικών και πολιτιστικών πρωτοβουλιών. Για να φέρουμε στο σήμερα στιγμές από το συλλογικό μας μέλλον!

### Φεστιβάλ Αναιρέσεις 2016!

*Δεν θα γίνουμε χαμένη γενιά!*

*Νέοι αγωνιζόμαστε, νέοι θα νικήσουμε!!!*

Πιστό όπως και κάθε χρόνο στο ραντεβού του το φεστιβάλ «Αναιρέσεις» σας καλεί και φέτος για να γνωριστούμε, να μοιραστούμε τις αγωνίες και τις κραυγές μας, να στοχαστούμε για το σχέδιο που θα κάνει την πολιτική αποφασιστικότητα να νικήσει την απόγνωση. Στην Ελλάδα της καπιταλιστικής κρίσης και της κοινωνικής καταστροφής, το σύστημα μιλάει για μια χαμένη γενιά. Τηλεοπτικές περσόνες, πληρωμένοι κονδυλοφόροι, όλο το πολιτικό σύστημα της υποταγής βαφτίζει τον σημερινό μεσαίωνα «success story» που ήρθε για να μείνει και να ορίσει τις ζωές και το μέλλον μας. Συνέχεια αυτού είναι η αποδοχή του δόγματος «there is no alternative» (TINA) που οδηγεί το κίνημα σε λογικές ενσωμάτωσης και αδράνειας. Ωστόσο, εδώ και 6 χρόνια ένα κύμα αντίστασης αναπτύσσεται και εισβάλλει στο κυρίαρχο σκηνικό. Εκατομμύρια άνθρωποι γνώρισαν για πρώτη φορά τις πλατείες και τους δρόμους, τις διαδηλώσεις και την οργή που γίνεται πολιτική συνείδηση.

Μετά από ενάμιση χρόνο από την ανάδειξη του ΣΥΡΙΖΑ σε

κυβέρνηση, τη μετατροπή του ΟΧΙ του 62% σε ένα ακόμα βάρβαρο μνημόνιο, όσες αυταπάτες δημιουργήθηκαν το προηγούμενο διάστημα διαλύθηκαν και ότι δεν υπάρχει διέξοδος για τους εργαζόμενους και τη νεολαία χωρίς ευθεία σύγκρουση και ρήξη με τους μηχανισμούς Κεφαλαίου-ΕΕ-Δ.Ν.Τ. Λίγες μέρες μετά από την ψήφιση του νέου αντι-ασφαλιστικού νομοσχεδίου και του 4ου μνημονίου, ο λαός και η νεολαία έρχονται αντιμέτωποι με ένα σύνολο νέων αντιλαϊκών μέτρων και η επαναστατική και αντικαπιταλιστική αριστερά, αναμετράται με το καθήκον της οργάνωσης του λαϊκού κινήματος, με την χάρση ενός σχεδίου απερίθρευσης και ανατροπής. Πρώτο βήμα για το άνοιγμα της κουβέντας με τη νεολαία και τον κόσμο του αγώνα επιχειρούμε να αποτελέσουν οι πολιτικές συζητήσεις και οι εκδηλώσεις των «Αναιρέσεων 2016». Εξάλλου, κάθε εκδήλωση, κάθε συναυλία, κάθε γεγονός που πραγματοποιείται εντός του φεστιβάλ θέλουμε να έχουν μια κοινή συνισταμένη: την συμβολή στην ανάγκη αλληλοτροφοδότησης της Αριστεράς με τα ερωτήματα της εποχής μας. Παράλληλα, μέσα από ένα πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα συναυλιών, εκθέσεων και άλλων δρώμενων επιδιώκουμε να αναδείξουμε ένα άλλο πολιτιστικό πρότυπο μακριά και έξω από την εμπορευματοποιημένη δισκένωση και την αγοραία αντιμετώπιση της τέχνης και της δημιουργίας. Σε πείσμα των νόμων της αγοράς, στήσαμε και φέτος το φεστιβάλ χωρίς χορηγούς και διαφημίσεις σε μία προσπάθεια να προβάλλουμε τη νέα κοινωνία της συλλογικότητας, της συνεργασίας και της αυταπάρνησης στο σήμερα.

### Περιοδικό Αναιρέσεις

Από την άνοιξη του 2007 η νεολαία Κομμουνιστική Απελευθέρωση ξεκίνησε την τριμηνιαία έκδοση του περιοδικού των Αναιρέσεων. Στόχος του εγχειρήματος αυτού δεν είναι άλλος από το να δώσει έντυπο χώρο και βήμα στην εμφάνιση ενός άλλου πολιτισμού και λόγου, έξω και ενάντια στις κυρίαρχες συχνότητες, για να δυναμώσουν οι φωνές και να πτηθούν οι κραυγές. Η εποχή μας δύσκολη, αλλά το στοίχημα ανοιχτό και μεγάλο! Ξεφυλλίζοντας

ένα ένα τα τεύχη που μεσολάβησαν μέχρι να φτάσουμε στο υπάρχον, κάθε τίτλος συμπληρώνει το ιστορικό παζλ των αφηγήσεων μίας εξαιρετικά κρίσιμης δεκαετίας.

Εννιά χρόνια μετά, η προσπάθειά μας συνεχίζεται, αν και τίποτα δεν φαίνεται να έχει παραμείνει ίδιο. Εφτά χρόνια μετά την έλευση του ΔΝΤ και της Τρόικας στην Ελλάδα, η νεολαία βρίσκεται μέσα σε ένα πολύ πιο δύσβατο και ανήλεο τοπίο, στιγματισμένο από τη δίνη της σύγχρονης καπιταλιστικής κρίσης. Η κάποτε αποκαλούμενη “γενιά των 594 Ευρώ”, γίνεται πλέον γενιά των μνημονίων, της ανεργίας, της επισφάλειας και της μισής δουλειάς, της νέας μετανάστευσης και του κοινωνικού αποκλεισμού. Στόχος του περιοδικού δεν είναι άλλος *από το* να καταγράψουμε μέσα από την πλούσια θεματολογία στιγμές, πλευρές και σκέψεις στη μεγάλη κουβέντα για την καθημερινότητα, τις αγωνίες, τις προσδοκίες και το μέλλον της νέας γενιάς. Πάντα με την πεποίθηση ότι μέσα από την επαφή μας με τη ριζοσπαστική θεωρία μπορούμε να συμβάλλουμε στην εμφάνιση μίας άλλης Αριστεράς, ανοίγοντας το δρόμο της κομμουνιστικής απελευθέρωσης.

**Το 28ο τεύχος των ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΝ αφιερώθηκε στην κορυφαία στιγμή της ταξικής σύγκρουσης της σύγχρονης Ελλάδας: τον εμφύλιο. Όχι μόνο για να απαντήσει στους εχθρούς του, ούτε απλά για να υμνήσει τους ήρωες της «Ελευθέρης Ελλάδας», χωρίς να υποτιμούμε φυσικά κι αυτό το καθήκον. Όμως για εμάς, ο εμφύλιος, λόγω της καθαρά ταξικής του φύσης (σε αντίθεση με την μαρτυρική ΕΑΜική Αντίσταση 1940-44 που είχε κυρίαρχα εθνικοαπελευθερωτικά χαρακτηριστικά) αποτελεί ένα σπουδαίο πεδίο μελέτης και συμπερασμάτων για τη δράση και τη φυσιογνωμία των νέων κομμουνιστών. Αποτελεί, εν τέλει, την περίοδο εκείνη που αν δεν ειδωθεί προσεκτικά και σε βάθος, κάθε απόπειρα για ένα σύγχρονο κομμουνιστικό κόμμα και πρόγραμμα της κομμουνιστικής απελευθέρωσης, θα μένει λειψή. Κι εμείς θέλουμε η νιότη του κόσμου, να λάμψει ξανά.**

## Camping Αναιρέσεις

Όταν οι διακοπές τείνουν να γίνουν προνόμιο για λίγους, αποκλείοντας το μεγαλύτερο τμήμα της εργαζομένης, άνεργης και σπουδάζουσας νεολαίας, τότε η αλληλεγγύη δεν μπορεί παρά να γίνει πράξη. Για το λόγο αυτό κάθε χρόνο η νεολαία Κομμουνιστική Απελευθέρωση διοργανώνει συλλογικά το camping των Αναιρέσεων. Αποτελεί αρχή η εξασφάλιση όσο το δυνατόν πιο χαμηλών τιμών και ο μη αποκλεισμός των συμμετεχόντων για οικονομικούς λόγους. Απέναντι στο πρότυπο των καταναλωτικών διακοπών, διαχειριζόμαστε και λειτουργούμε το χώρο του camping όλοι μαζί, συντροφικά, αποδεικνύοντας ότι υπάρχει δυνατότητα για αλληλεγγύη και αλληλοστήριξη μέσα στη δίνη της κρίσης.

Πάνω από χίλια άτομα δίνουν κάθε χρόνο το παρόν στο καλοκαιρινό ραντεβού του camping των Αναιρέσεων, συμμετέχοντας στα πολιτιστικά δρώμενα, τις συναυλίες, αλλά και στο πλούσιο πρόγραμμα των πολιτικών συζητήσεων, των εκδηλώσεων και των workshop. Στόχος μας δεν είναι άλλος

από την ενεργό συμβολή του κάθε συμμετέχοντα στις επιμέρους ομάδες εργασίας, καθώς και τη δημιουργική εμπλοκή του με μια σειρά θεματικές, αναδυόμενες από τις πολιτικές, κοινωνικές και θεωρητικές αναζητήσεις της ιστορικής καμπής που ζούμε. Για να ανιχνεύσουμε από κοινού τις απαντήσεις για την επόμενη μέρα του κινήματος και της αντικαπιταλιστικής Αριστεράς, αλλά και για την επαναθεμελίωση της σύγχρονης κομμουνιστικής προοπτικής.

**Πληροφορίες αναφορικά με τη διεξαγωγή του φετινού camping θα βρείτε στην Ιστοσελίδα των Αναιρέσεων ([www.anaireseis.gr](http://www.anaireseis.gr))**

## Λέσχη Αναιρέσεις – Τάσος Κοζανιτάς (Ιπποκράτους 175 με Λασκάρεως)

Η Λέσχη των Αναιρέσεων, αποτελούσε εκπεφρασμένο στόχο της ν.Κ.Α. επί σειρά ετών, που πλέον παίρνει σάρκα και οστά τα τέσσερα τελευταία χρόνια τόσο στην Αθήνα, όσο και σε άλλες μεγάλες πόλεις (Θεσσαλονίκη, Βόλος, Πάτρα). Πρόκειται για μια φιλόδοξη προσπάθεια δημιουργίας χώρων που επιδιώκουν να δώσουν στέγη σε πολλαπλές δραστηριότητες συμβάλλοντας στη διαμόρφωση μίας νέας πολιτιστικής και θεωρητικής πρωτοπορίας.

Φιλοδοξία του εγχειρήματος της Λέσχης δεν είναι άλλη από το να αποτελέσει έναν χώρο ανοιχτό στη δημιουργία του δικού μας πολιτισμού και στην άρθρωση της δικής μας απάντησης. Έναν χώρο φιλόξενο στην αναζήτηση, την πληροφόρηση, τη γνώση, τη θέση, την άποψη και τον διάλογο, την καινοτόμα δράση. Δημιούργημα της εποχής της κρίσης, έρχεται να συγκρουστεί με τη λογική της εμπορευματοποίησης και της θυσίας όλων στο βωμό του κέρδους και επιδιώκει να στεγάσει μια σειρά από δρώμενα συμβάλλοντας στην καλλιέργεια του πνεύματος της αλληλεγγύης, της συλλογικότητας, της νέας εργατικής ηθικής και του νεολαιίστικου ριζοσπαστισμού.

Θέλουμε η Λέσχη Αναιρέσεις να αποτελεί σημείο συνάντησης των πιο ανήσυχων ρευμάτων της αντικαπιταλιστικής και κομμουνιστικής, πολιτικής και θεωρητικής αναζήτησης, της κριτικής και της ριζοσπαστικής θεωρίας. Ένα ζωντανό εργαστήριο ανταλλαγής, επεξεργασίας, συγκρότησης κι εξόρμησης των επαναστατικών ιδεών, αλλά και ένας χώρος για να στεγάσει τις συναντήσεις μας, τον καφέ, το ποτό, τις συζητήσεις και τη διασκέδασή μας.

Η Λέσχη Αναιρέσεις λειτουργεί Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη από τις 4μμ μέχρι τις 11μμ, Παρασκευή από τις 4μμ μέχρι τις 2πμ και Σάββατο από τις 6μμ έως τις 2πμ. Ήδη στους κόλπους της συνεδριάζουν, συγκροτούνται και λειτουργούν οι ακόλουθες ομάδες: Ιστορίας, Κινηματογράφου, Θεάτρου, Θεωρίας. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα των εκδηλώσεων και τη λειτουργία των ομάδων θα βρείτε στην Ιστοσελίδα των Αναιρέσεων ([www.anaireseis.gr](http://www.anaireseis.gr)).

**Το εγχείρημα της Λέσχης των Αναιρέσεων είναι αφιερωμένο στη μνήμη του αγαπημένου μας συντρόφου Τάσου Κοζανιτά που έφυγε από κοντά μας πριν πέντε χρόνια και προς τιμήν του φέρει και το όνομά του.**